

Bæredygtighedsflaget 2022

Hjertelig velkommen til den festlige dag, hvor vi fejrer at have modtaget Bæredygtighedsflaget.

Hjertelig velkommen til Borgmester Michael Fenger, der vil hjælpe os med at hejse flaget.

Velkommen til Ida Kryger og Friluftsrådet, herunder Grønne Spirer, fordi de gennem et år har givet os ny viden og dyb forståelse af, hvorfor det er så vigtigt de små børn får indsigt i Biodiversitet og bæredygtighed.

Og Velkommen til Gentofte Børnevenner, Sabina og Annemarie, der har doneret en fin lille verdensmåls Pin til alle vores mange børn og medarbejdere.

2021 bragte os nye steder hen. Vi ser og mærker en resonans med naturen.

Antopologen Rane Willerslev udtaler i sin nyeste bog "Den magiske natur" at naturglæden ikke handler om at rejse fra sted til sted. Men ligger i at lære et område at kende. Hvor står dyrene? Hvordan løber strømmen i åen? Når du fordyber dig i dine omgivelser, får du en intuitiv fornemmelse for dem, og så mærker du resonansen.

Sociologen Hartmut Rosa taler om det resonante møde med naturen: Der, hvor vi er åbne, lyttende og modtagelige for, at der kan opstå noget særligt. Dette møde finder bedst sted, hvis vi genlærer at lade os overvælde, mener han.

Det vil vi gerne have børnene oplever, når de færdes ude i naturen, som en samhørighed mellem menneske og natur, men også en resonans i det medmenneskelige. Den gode kammerat og det man gerne vil give den anden, uden at skulle bede om noget til gengæld. Det noget vil komme helt af sig selv i det gode venskab, der binder os sammen.

Kan vi give børnene den oplevelse og følelse tror vi på et frø et sået, og vores børn vil tage det med sig ud i livet.

At passe på og værne om naturen må starte hos de små, førend vi kan se resultater globalt.

Børnene har fortjent en lille erindringsgave, hvorfor de i dag modtager en Verdensmåls Pin, som et symbol på, at de er med til at gøre en vigtig forskel for naturen, dyr og mennesker.

Når vi har sunget Lille Spirer Top vil jeg give ordet til vores Borgmester. Og derefter er det muligt at besøge vores udekøkken samt bålplads. Hygge med hinanden og går rundt i vores haver.